

Blijf mij nabij, wanneer het avond is
wanneer het licht vergaat in duisternis
wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet
bid ik tot U, O Heer, verlaat mij niet.

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Cyrella VAN PEVENAEYGE

echtgenote van

Remi, Cyriel DE TEMMERMAN,

geboren te Schorisse op 7 april 1910
en godvruchtig overleden te Oudenaarde in het
O.-L.-Vrouweziekenhuis op 17 juli 1988.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.
Lid van de Bond van de Derde Leeftijd.

Met de vertrouwde en hoopvolle gezangen en
gebeden van de begrafenisliturgie, begeleiden wij
deze trouwe en goede echtgenote naar haar
laatste rustplaats, nu haar taak op aarde in eer
en geweten volbracht is, ten einde toe; en nu zij
haar leven in handen heeft gelegd van de Hemel-
se Vader.

Met hard te werken tijdens haar lange leven
heeft zij haar brood verdiend en haar gezin groot
gebracht. Als kristelijk en gelovig mens heeft
zij haar plichten vervuld.

Ons blijft de goede en dankbare herinnering

aan alles wat zij betekend en gedaan heeft voor
die haar omringden.

Gelukkig is hij die zeggen kan: Ik heb mijn
taak volbracht. Ik heb gewillig volbracht alles
wat God mij te doen en te lijden heeft op-
gelegd. Zij zal ook eens zoals de Heer Jezus
verheerlijkt uit het graf opstaan.

Heer, Gij gunt ons het licht van onze ogen,
Gij hebt onze geboorte gewild.

Niet voor de dood hebt Gij ons gemaakt, maar
om te leven naar U toe van ganser harte.

Geef dan deze overledene nieuw en eeuwig leven
en voer haar binnen in uw land van vrede en
rust.

Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en
familieleden, mijn beste dank voor alles wat
je voor mij gedaan hebt.

Blijft mekaar helpen en steunen en blijft mij
gedenken in uwe gebeden.

H. Cornelius, Patroon van onze parochie,
bid voor haar.

De families

VAN PEVENAEYGE, DE TEMMERMAN,
OCKERMAN, BOURLEZ,

danken U voor de blijken van deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel