

*"Op u mijn God betrouw ik,  
Gij zult mij niet beschamen"*



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Maria, Emma  
VAN PEVENAËYGE**

weduwe van Remi, René CRUYPENINCK

geboren te Zegelsem op 6 november 1903 en  
godvruchtig overleden in het Burgerlijk  
Ziekenhuis te Ronse op 25 oktober 1995,  
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

**Lid van de Bond der Gepensioneerden.**

"k Gelove dat gij, moeder, moe gevrocht en moe  
geleden, eindelijk los gerocht van 's wereldse  
dienstbaarheden" zo dichte Gezelle.

Ze is van ons heengegaan zoals ze geleefd heeft,  
in alle eenvoud en stilte. Ze heeft een mooie oude  
dag gekend, zonder veel lijden, ze heeft zich nooit  
oud gevoeld en was ook tot hogere ouderdom, be-  
grijpend, kontent en jong van hart. Op deze laatste  
weken van oktober, waar alles spreekt van herfst  
en vallende bladeren, is Maria Allerheiligenfeest  
gaan vieren bij de Heer : waar "geen rouw, geen  
klacht, geen smart meer is, want het oude is voor-  
bij." (openbaring Joh.)

Haar werkzaamheid en goedheid, haar bekom-  
mernis en zorg waren onbegrensd, tot de laatste  
dagen. Reeds enkele weken sprak Maria over de  
dood. Vrouw van oprecht geloof, daar vond ze de  
kracht en de steun in.

De vrede van haar ziel en de stille overgave aan  
Gods H. wil bij haar sterven, blijft voor ons allen  
een lichtend voorbeeld. Vol heilige overgave heeft  
ze zich voor Gods schikkingen neergebogen en  
wij zullen haar nabidden.

"Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel"  
Dankbaar staan we tegenover God, wij, Agnes,  
Georges, Eddy en familie en allen die haar ken-  
den.

Om hetgeen ze was, onder ons,  
om hetgeen ze voordeed onder ons  
om hetgeen ze zo diep geloofde en beleefde  
onder ons

"Dat haar brave ziel in vrede ruste, en in alle  
eeuwigheden

God geniete, los en vrij  
van des lichaams heerschappij." (G.G.)

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U.  
O. L. Vrouw van Lourdes, ik hield zoveel van U  
bid voor ons.

H. Barbara bid voor mij.

Voor uw medeleven en gebeden danken U  
de families

**VAN PEVENAËYGE, VAN DER LINDEN,  
CRUYPENINCK en DE VOS.**

Namis op zondag 19 november 1995 om 9.30 uur.

ROUWL. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL