

Op U, o Heer, heb ik gehoopt, ik heb gezegd :  
«Gij zijt mijn God, mijn lot is in uw handen».  
(Ps. 30, 15)



## BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

### Maria - Celina VAN PEVENAEGE

echtgenote van Mijnheer René DE CUBBER,  
geboren te St.-Elasius-Boekel de 13 december 1890  
en godvruchtig overleden in de kliniek  
te Oprakel de 13 mei 1958,  
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitter-  
heid, omdat wij zouden zoeken naar 'n ander  
geluk, waarvan de zoetigheid niet bedrieglijk is.  
(H. Augustinus)

Wat wij gevreesd hebben is helaas geschied ;  
de onverbiddelijke dood heeft haar werk ver-  
richt. Waarom waren onze pogingen vruchteloos?  
Waarom mochten onze smekingen niet baten ?  
Met 'n gebroken hart, o Heer, buigen wij het  
hoofd voor uw eeuwige raadsbesluiten en aan-  
bidden Uw H. Naam.

De achtbare overledene was 'n bezorgde echt-  
genote en 'n goede moeder. Haar huisgezin was  
het middenpunt van haar leven, daar wist zij een  
geest te doen heersen van toewijding en gene-  
genheid voor elkander zoals dit behoort in een  
goede familie.

In lijden en beproeving, stelde zij haar ver-  
trouwen op God en zocht troost in het gebed  
tot op het ogenblik dat de Heer had vastgesteld  
om haar levensoffer te aanvaarden en haar deel-  
achtig te maken aan het eeuwig geluk.

Beminde echtgenoot, thans weent gij om ons  
gebroken geluk, maar schep moed en betrouw  
op de Heer, weldra zien we elkaar terug.

En gij, mijn geliefde kinderen en kleinkinde-  
ren, troost vader in zijn oude dag, blijft elkander  
oprecht genegen en bidt voor mij.

Beminde broeders, zusters en familie, vaartwel  
en gedenkt mij ook in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn toelucht.  
(100 d. afl.)



De families VAN PEVENAEGE, DE  
CUBBER, DE VOS en LABEE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw  
blijken van kristelijke deelne-  
ming en danken U.**

---

Uitg. Van der Stichelen, koster, Elst