

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Agnès Van Pevenage

Echtgenote van Mijnheer

Georges Herregodts

Geboren te Sarlardinghe, de 21 November
1920. en schielijk overleden te Geraards-
bergen, de 21 Juni 1955, voorzien van het
H. Oliesel in extremis.

God heeft een grens gesteld aan het
mensenleven en die grens overschrijdt Hij
niet. Uit die waarheid dreunt ons het erns-
tig vermaan tegemoet: Wees bereid, want
die grens is u onbekend; gij kent dag noch
uur.

God had de dierbare overledene een
schone ziel gegeven, een rechtschapen en
minzaam hart. Haar genegenheid en harte-
lijke goedheid kenmerkten zich vooral te-
genover haar naastbestaanden.

Mijn dierbare echtgenoot, hard is de
scheiding, wij waren zo gelukkig te sa-
men. Blijf standvastig in uw geloof en heb
betrouwen. Ik dank u om uw trouwe lief-
de.

Dierbare bloedverwanten en vrienden, ik
dank u om uwe genegenheid; vergeet mij
niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
(300 d. afl.)

De Familiën

VAN PEVENAGE, HERREGODTS,
VAN WAYENBERGE, VAN DEN DRIESCHEN;
danken U van harte voor de blijken van deel-
neming hun betoond in de pijnlijke rouw die
hun kwam te treffen.

Drukk. Louis DYON, Geraardsb.