

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, hem zal God Zijn Vriendschap en Zijn Liefde geven !

†

Tot dankbaar aandenken aan  
de heer

**Aime, Emiel Van Pevenage**

echtgenoot van  
**Germaine Sirjacobs**

geboren te Zarlardingne op 15 januari 1934, en godvruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen op 11 april 1989, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

—  
De families

Van Pevenage, Sirjacobs,  
Wijmeersch en Van den Houte  
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van Kristelijke deelneming en danken U.

Lieve man, lieve vader,

Het heengaan doet pijn, voor mij, de kinderen, de hele familie en de vele vrienden.

U had een paar hobby's, had voor iedereen goede raad; maar steeds kwamen wij op de eerste plaats. We hebben zorgen gehad, maar we hebben altijd gezorgd dat we samen de gepaste oplossing vonden.

U was een lieve man, steeds even zorgzaam voor mij, Godelieve en Rita. Wij allen hebben met u een mooie tijd gehad. De kinderen en ik zullen u nooit vergeten en wij danken u voor de mooie jaren die wij te samen gehad hebben.

Rust in vrede.

Uw liefhebbende vrouw en kinderen.