

Jij, Chris was de zon  
zo glimmend en stralend als je kon.  
Toen kwam de tijd van verdriet.  
Ik riep je, maar jij hoorde mij niet.  
Een traan rolt voor jou  
omdat ik van je hou.  
Dat moet je weten  
want ik zal je nooit vergeten.



Bewaar in uw herinnering en  
gedenk in uw gebed  
mevrouw

## **Christiane Van Pevenage**

echtgenote van de heer  
**Michel Loubin**

geboren te Geraardsbergen op 18 mei 1952  
en overleden te Geraardsbergen  
op 8 november 1994,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

---

De families Van Pevenage, Loubin,  
Mortier, Van Der Putten  
danken U van harte voor uw gebeden en  
blijken van deelneming.

---

Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724  
Druk. De Vos. Koster, Overboelare - T. 054-411267

Lieve echtgenote, ik wil dat je weet dat ik  
ontzettend veel van je hou.  
Ook al deed ik je soms pijn,  
ik meende het niet zo erg.  
Al was ik soms zo koppig en kreeg ik zo  
moeilijk de woorden : "Ik hou van jou,  
vergeef me ", over mijn lippen.

Toch ben jij de enige die echt iets be-  
tekende voor me, de enige die mij gelukkig  
maakte en die kleur gaf aan mijn leven.

Zelfs toen je plots getroffen werd door  
die hartziekte, bleef je opgewekt en bleef  
je een zonnetje, een optimist voor ons allen.  
Je gezin kwam steeds op de eerste plaats,  
maar de vele vrienden uit je omgeving,  
konden steeds rekenen op je raad  
maar vooral op je daden.

Het laatste jaar stond je mij vooral bij  
om ons huisgezin draaiende te houden.  
Zelfs na je laatste onderzoek moest ik je  
intomen, want was je vermoeid weerge-  
komen, je inzet bleef en steeds wou  
je helpen.

Je kinderen houden ook ontzettend veel  
van jou, missen je en beloven dat ze mij  
goed zullen steunen.

Denk aan ons hierboven, want nooit  
kunnen wij je vergeten.

Heb dank voor alles, van ons allen.

