

Gelijk het de Heer heeft behaagd, zo is het geschied; de Naam des Heren zij gezegend.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**CLÉMENCE VANPEVENAGE**

weduwe van Armand Bernard  
echtgenote van Alfons Bonnier

geboren te Everbeek de 19 september 1894 en er overleden de 20 maart 1960, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en van de Pauselijke zegen « in articulo mortis »

Dag en nacht kwelden mij hevige pijnen die nooit slapen. Mijn vlees teerde af. . mijn gebeente werd met smarten doorboord. Job XXX

De kwellingen en het lijden van dit leven zijn als zoveel trappen om naar de hemel op te klimmen en middelen om voor onze bedreven zonden te voldoen.

Zalig de mens die de beproeving verduldig aanvaardt want hij zal de kroon des levens ontvangen die God beloofd heeft aan degenen die Hem oprecht beminnen.

Allengskens en van verre zag zij de dood naderen en bereidde zij zich om wel te sterven.

Vaarwel beminde Echtgenoot, heb dank voor uw liefde en zorgen.

Duurbare familie, vergeet mij niet in uw gebeden en tot wederziens bij de Heer.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn ziel en mijn leven.

Jezus, Maria, Jozef, staat mij bij in mijn laatste doodstrijd.

Jezus, Maria, Jozef, dat ik sterve in uw heilig gezelschap. 300 d. afl.

De familiën

**VAN PEVENAGE-ROSKAM  
en BONNIER-BASSELIER**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.