



Gedenken wij gelovig en dankbaar  
de heer

## Georges VANPEVENAGE

echtgenoot van mevrouw  
**Georgine POLS**

Hij werd geboren te Everbeek op 15 november 1909 en is overleden in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel op zaterdag 27 november 1982, voorzien van de HH. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

---

### De families

Vanpevenage, Pols,  
Spitaels en Gyselincx

danken U oprecht voor de blijken van  
genegenheid en deelneming in hun rouw  
en voor uw vroom gebed,

---

Uitg. Miserez, Deftinge

Wij verliezen in Georges een rechtschapen en gemoedelijk man ; in de gemeenschap een goede huisvader, een vriend van elkeen. Iedereen zal zijn heengaan betreuren.

Zijn leven is niet van beproevingen gespaard gebleven. Getroffen door een onverbidelijke ziekte heeft hij maanden lang zelfs jaren lang pijnlijke dagen doorgebracht. Christelijk gelaten heeft hij dat zware offer uit 's Heren hand aanvaard. Wij durven hopen dat zijn ziel gelouterd door zoveel lijden, nu reeds de rust en geluk der rechtvaardigen zal mogen genieten.

Mijn dierbare echtgenote, liefde en stille trouw hebben ons zovele jaren verenigd. In de Heer beleven wij voort die vereniging. Ik dank U voor al wat gij voor mij waart en gedaan hebt. Mijn dierbare kinderen, weest een steun voor moeder die nu alleen staat. De Heer lone U om uw genegenheid en liefde. Hij zegene U al de dagen van uw leven. Uw aller gebed brenge mij in vereniging met God.

U ook mijn vrienden, kennissen en geburen durf ik om uw vroom gebed te vragen. Dank u daarom.

H. Jozef, patroon van de goede dood,  
bid voor ons.