

Voor hen die in God geloven,  
wordt het leven veranderd  
maar niet ontnomen.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER

### **Julien VAN PEVENAGE**

echtgenoot van Mevrouw  
**Maria, Pauline DE MORRE,**

geboren te Zarlardinghe-Geraardsbergen op 21 mei 1885 en godvruchtig overleden te Everbeek-Brakel op 23 oktober 1978,  
voorzien van de troostmiddelen van  
Onze Moeder de H. Kerk.

---

Hoge jaren zijn een erekroon die op  
weg der gerechtigheid gevonden worden.

Deze dierbare afgestorvene was een  
oprecht eenvoudig en voorbeeldig  
man. Zoals hij geleefd heeft, zo is  
hij ook naar de Heer gegaan: kalm  
en gelaten, zacht, geheel gelaten aan  
Hem overgegeven is hij van ons  
gescheiden om het eeuwige binnen te  
gaan. God zal zijn loon zijn, want

God heeft hem beproefd en waardig  
bevonden.

Dierbare echtgenote, heb dank voor  
uw grote liefde en onuitputtelijk  
geduld voor mij. Treur niet... vanuit de  
hemel waak ik over U en bid om  
sterkte voor U.

Bemide kinderen en kleinkinderen  
uw blijvende zorg, uw innig meelevens  
met mij zijn steeds een steun  
geveest om door de beproeving heen,  
toch gelukkig te zijn. Moge de Heer  
U allen belonen om al wat ik van U  
ontvangen heb. Bidt voor mijn ziele-  
rust.

Gebed :

Moge, vragen wij U Heer, ons  
gebed aan de ziel van Uw dienaar ten  
goede komen, opdat Gij haar van alle  
smet zoudt reinigen en aan Uw  
verlossing deelachtig maken. Amen.

De families VAN PEVENAGE,  
DE MORRE, WITTENBERG, VAN DER  
ZWALMEN,

danken U voor Uw blijken  
van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergheynst, Everbeek