

'k Gelove dat Hij leeft, die 't leven schiep
En elk verwekken zal, die ooit ontsliep.

G.G.



In de vrede van Christus ruste

DE HEER

Lucien, Robert VAN PEVENAGE

echtgenoot van Mevrouw
Antoinette MORTIER

geboren te Zarlardingne op 22 juni 1925 en
godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth
Ziekenhuis te Zottegem op 11 oktober 1988,
gesterkt met de H. Sakramenten der zieken.

De families **VAN PEVENAGE, MORTIER,**
WYMEERSCH en SPITAELS,

danken U om uw bliken van medeleven
in hun rouw en de steun van uw gebed.

Lieve echtgenoot, papa en bompá, zoals
wij alle andere familieleden je noemden,
heel je leven ben je zorgzaam geweest voor
ons allen. Zelfs tot op het laatste ogenblik
gaf je ons thuis nog goede raad.

Je gezin kwam steeds op de eerste plaats,
maar iedereen uit je omgeving kon steeds
rekenen op je raad maar vooral op je daden.

Plotseling overviel je een ongeneeslijke
ziekte, maar toch bleef je steeds vriendelijk
voor iedereen.

Vele vrienden kwamen je bezoeken, zelfs
vanuit de Ardennen. Allen dachten vooral nu
in deze moeilijke omstandigheden dag en
nacht aan jou, zoals jij het je hele leven
gedaan hebt, vooral je lieve echtgenote.

Denk aan ons hierboven, want nooit kun-
nen wij je vergeten.

Heb dank voor alles van ons allen.