

De ouderdom bereikt op den weg der gerechtigheid, is
een kroon van waardigheid. (Prov. 16 31)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Odile VAN PEVENAGE

weduwe van Mijnheer

Pierre VANWINNENDAELE

geboren te Everbeek, den 6 Augustus 1860 en er
overleden den 16 Januari 1946 ontvangende hebbende de

HH. Sacramenten der stervenden
en den Pauselijken Zegen " in articulo mortis ..

Zij heeft haar huis zorgvuldig bestuurd en haar brood
in ledigheid niet geeten.

Welke zoete vertroosting voor een moeder, in het uur
des doods te mogen denken dat zij behoorlijk haar plichten
heeft volbracht . . . en sterft bijgestaan door al de genade-
middelen van onzen heiligen godsdienst, omringd van kin-
deren en kleinkinderen die haar allen evenveel beweenen
omdat zij gevoelden dat zij allen door haar vurig be-
mind werden. (Fénélon)

Bemide Kinderen, hebt dank voor uw liefde en zorgen,
Ik ga tot God met groot vertrouwen.

Stervend zegen ik u allen. Blijft verenigd en bidt voor
mij. Hebt moed. eens zullen wij elkander voor eeuwig we-
derzien en dan zullen wij geen droefheid meer kennen.

Goddelijk Hart van Jezus, bekeer de zondaars, red de
stervenden verlos de heilige zielen van het vagevuur.

(300 d. afl.)

Jezus, Maria, Jozef.

(7 j. en 7 q. afl.)

Druk. A. Depessemier - Everbeek

Troostend was voor ons uw blijik van diep gemeen-
de deelneming bij het overlijden van onze teergeliefde
moeder, schoon-moeder, groot-moeder, tante, en
bloedverwante,

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën Vanpevenage, Vanwinnendaele,
Detemmerman, Pols, Soetaert en Roskam.