

De dood leert ons wel wat de wereld is, en wat de mens is. (H. Lig.)

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Oscar VAN PEVENAGE

Echtgenoot van Mevrouw Clemence SPITAEELS.

Geboren te Parike de 12 Februari 1883 en overleden in de Kliniek te Geraardsbergen de 12 Augustus 1955.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.
Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Gelukkig de mens die de Heer vreest en grote verkleefdheid heeft aan zijn geboden. (Ps. CXI)

Trouwe echtgenoot, bezorgde vader, goede christen gedroeg hij zich in alles met beleid; hij bleef vast gehecht aan de H. Godsdienst, leerde de zijnen God vrezen en zijn geboden onderhouden.

Goede echtgenote, beminde kinderen, bewaart mijn gedachtenis in uw hart; bewaart door uw geboden dat uw liefde en dankbaarheid met de dood niet eindigen; leeft in de vrees des Heren en gij zult gelukkig leven en zalig sterven.

Allerzoetste Jezus, wees mijn rechter niet, maar mijn zaligmaker. (80 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)



De families VAN PEVENAGE, SPITAEELS,
LEYMAN en VAN LOVEN,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek