

DAT GODS H. WIL GESCHIEDE !

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mijneheer

RENE VANPEVENAGE

Oudstrijder - Invalide 1914-1918

Ridder in de Kroonorde met zwaarden, in de orde van Leopold II met zwaarden, in de Leopoldsorde met zwaarden. Vereremerkt met : IJzerkruis, Vuurkruis, Oorlogskruis met palm, Overwinnings- en Herinneringsmedalie.

Echtgenoot van Mevrouw
Victorine PLAETENS,

geboren te Everbeek op 7 oktober 1893 en er
overleden op 7 oktober 1963,
voorzien van het H. Oliesel in extremis.

-+-

We moeten ons aan Gods H. Wil onderwerpen, hoe zwaar en bitter het ons ook valle, omdat Hij oneindig is en goed.

O dood, hoe laat gij ons uw macht gevoelen, de macht der mensen is tegen u niet bestand, plots en onverwacht slaat gij toe en de levenskoord is afgesneden.

Zijn dood was onverwacht, maar niet onvoorzien. Als oudstrijder had hij dikwijls de dood onder de ogen gezien, doch moedig had hij zijn plicht volbracht. Nu wist hij dat ze hem niet alleen bedreigde maar hem het leven zou benemen.

Onze diepbetreurde overledene was een kristen zonder gemaaktheid, 'n goed man, oprecht in zijn vriendschap, vol toewijding en bezorgdheid en hij vond zijn

diepste genoegen in stil en warm familielevens.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij lief en leed gedeeld, ik verwacht u hierboven.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, weest thans de steun van moeder en grootmoeder.

Bloedverwanten en vrienden, gedenkt mij in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



De families Vanpevenage, Plaetens,
Spitaels, Vanwymeersch,

danken U om uw blijken van kristelijke
deelneming in de rouw die hen treft.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek