

H. Hart van Jezus, Zaligheid van die op U hopen,
ontferm u onzer. Lit.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Nelly VAN POPPEL

echtgenote van Mijnheer

Roger CARBONNELLE

geboren te Stekene, op 21 juli 1928
en godvruchtig overleden in de kliniek te Oprbrakel,
op 19 februari 1958,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

O. L. Heer mengelt het geluk hier op aarde met beproevingen en lijden opdat wij onze gedachten en verlangens steeds naar het Eeuwige Geluk zouden richten dat wij zullen vinden bij en in Hem door de Zaligheid des Hemels. Gelukkig dan ook de mens die zich van het aardse weet te onthechten waar alles ijdel, voorbijgaand en bedrieglijk is, om alleen God te dienen en te beminnen want dat is het eigenlijk doel van ons leven. Dat had de dierbare overledene ingezien en zij heeft zich tot haar Schepper gericht en gebeden om hulp en bijstand, om leniging en ontferming.

Dierbare echtgenoot, wat is ons samenzijn kort geweest! Ik hoopte nog lange jaren U te zullen kunnen steunen en helpen. Ik moet U thans met de laet alleen achterlaten; draag zorg voor onze kinderkens, voed ze kristelijk in godsvrucht op en zij zullen uw troost zijn. Vaarwel en tot weerziens bij O. L. Heer. Bid veel voor mij!

Goedertieren Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.

Vandendriessche opv. Paul De Vleschauwer, Ned.

Mijnheer Roger CARBONNELLE en kinderen Myriam en Vivianne;

De familiën VAN POPPEL, CARBONNELLE, DE WITTE en MALAISE

zijn U zeer dankbaar voor de oprechte blijken
van diep medevoelen in hun smart.