

*Het is of al de bomen het vertelden
in bladerval van geel en zuiver goud :
er stierf een man van 't land en hij werd oud
in trouw aan God en grond, wat voor hem telde.*

(Leo Vercruyssen)



Gelovend in de verrijzenis
geven wij vertrouwwol uit handen

DE HEER

Valère VAN PRAET

Echtgenoot van
Mevrouw Margriet SIMOENS

Geboren te Kruishoutem op 4 april 1904 en
godvruchtig overleden in de Onze-Lieve-
Vrouw van Lourdeskliniek te Waregem op
12 november 1997, begeleid door het gebed
van Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Christelijke Bond van de Gepensioneerden.

Kalm, rustig en toch moedig zoals altijd,
vertrok hij naar het ziekenhuis voor een
ingreep van niemendal.
Buiten alle verwachting trof hem daar de dood.

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij.
Zijn lieve aandacht voor de aardse dingen
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen
en alles wat hij was voor u en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar geen vraag
en ook geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij tesamen om zijn heengaan leden
en die zal blijven schrijnen na vandaag.

In zijn dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land laten wij lopen
hem achterna die hoopte wat wij hopen :
hij is niet meer dan enkele stappen voor.

(Anton van Wilderode)

Zijn echtgenote,
zijn kinderen en kleinkinderen
danken u voor uw gebed
en uw troostende blijken
van medeleven.

Druk. Vanderhaegen, Kruishoutem - Rouwl. J. Meersman, Kruishoutem