

Gedenkt uw oversten die U het woord van God verkondigd hebben, beschouwt het einde van hun leven en volgt hun geloof na.

(H. Paulus aan de Hebr. XIII, 7)



BID VOOR DE ZIEL

van Eerwaarde Heer

Alfons Van Raemdonck

Geboren te Kruikeke de 2 augustus 1899,

Priester gewijd te Gent de 14 juni 1924,

achtereenvolgens leraar aan het St. Antoniuscollege te Ronse, onderpastoor te St. Maria-Horebeke, Lede en Aalst St. Martinus.

Pastoor te Watervliet de 18 december 1946.

Algemeen directeur van de Zusters van de H. Franciscus van Assisi te Oprakel, de 13 februari 1952, en aldaar godvruchtig overleden de 26 november 1955.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De begaafdheden van hart en geest, die God hem zo overvloedig geschonken had, heeft hij, vol ijver en in alle eenvoud, ten dienste gesteld tot geestelijke opleiding van de uitverkoren zielen, die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Een diepe invloed ging uit van deze vrome priester omdat hij inwendig leefde. Licht en kracht zocht hij bij Kristus, in het gebed.

Hij had een gevoelig en begripend hart voor iedereen, en muntte uit in wijsheid en voorzichtigheid.

De heerlijkheid van dit heilig priesterleven zal blijven stralen over al deze die met hem in aanraking kwamen, daarom is zijn dood geen heengaan geweest, want de roeping der heiligen strekt verder dan de grenzen van leven en dood. Zulk voorbeeldig leven behelst de rijkste beloften van een hemels loon.

Eerwaarde Moeder en Zusters, ik bedank U voor de gebeden die gij voor mijn geneezing zo

vurig ten hemel opstuurde. Ik had een groot verlangen om nog langer aan de bloei van uw Congregatie te werken. God heeft er anders over beschikt. Zijn heilige wil geschiede! Maar ook in de hemel, zal de voorspoed van de Congregatie, het voorwerp zijn van mijn vurigste bede.

Dierbare nicht, zwaar is deze beproeving, ik dank U voor uw toegewijde zorgen; blijf mij steeds indachtig, ik bid voor U.

Beste familieleden, vooral mijn neven priesters en al die mij genegen waart, gedenkt mij in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)



Mejuffer Marie LAUREYS;

De families VAN RAEMDONCK en COLMAN,

betuigen Ued. hun diepgevoelde dank om uw gebeden en oprechte deelneming bij het afsterven van hem die hen zo duurbaar was.

Drukk. Wed. Surdiacourt, Nederbrakel