

" Ik ben de Weg, de Waarheid en het
Leven " zegt de Heer.

†

In de vrede en de vreugde van de
Heer werd opgenomen

ZUSTER GEMMA

Elisa, Josephine Van Raemdonck

Zij werd geboren te Temse-Velle
op 7 oktober 1908

Zij wijdde zich aan de Heer in de Congre-
gatie van de Zusters van de H. Vincentius
te Delftinge op 25 oktober 1934

Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede in
de kliniek Maria-Middelares te Gent, op
26 december 1990.

Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur
De algemene Overste en zusters van Delftinge
De familie Van Raemdonck

danken voor uw gebed en blijken
van deelneming.

Drie bloemen van dankbaarheid bloeiden in
de tuin van zuster Gemma.

Dankbaarheid om haar familie, waar ze uit
geboren is. Allen droeg ze in haar hart, en
haar ontelbare kaartjes en geschenkjes
waren slechts uitingen van een grote sym-
pathie voor alle lief en leed. Ook wie haar
naar God voorgingen bleef tante nonneke
in gebed gedenken, want voor haar was
leven op aarde maar een afspiegeling van
het eeuwig leven.

Dankbaarheid om haar religieuze roeping
bij haar medezusters in Delftinge. Ze was
zo blij om de vele bezoekjes die ze ontving,
de onophoudelijke blijken van genegenheid
en de goede zorgen, die haar een eeuwige
glimlach inspireerden.

Dankbaarheid bovenal voor de Heer, die ze
gaandeweg beter leerde kennen. Met Hem
verenigde ze zich in haar lijden, maar ze
verbond gebed en offer zodat lijden zinvol
en dragelijk werd. Naar Hem ging haar
verlangen, in de hoop dat velen haar dank-
baarheid om God zouden delen. Moge Hij
aanvullen wat in haar leven nog ontbrak.