

Alles is ijdelheid, behalve God te dienen en Hem alleen te beminnen.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

**Emilie Clemence
VAN RAEMDONCK**

echtgenote van Mijnheer
HUBERT STROBBE

*geboren te Beveren-Waas op 24 december 1902
en overleden te Lede op 18 juli 1965*

Gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten
en de Pauselijke zegen « In articulo mortis »

Alles krijgt zijn einde. Er komt een einde aan ons leven, aan onze vreugden en aan onze smarten. Hoe sterk ook onze lichamelijke natuur, eens worden we neergeveld en zullen we oadervinden dat de dood de machtigste is.

Het geluk dat we op aarde genieten wordt dikwijls met bitterheid vermengd, opdat we meer zouden denken aan de hemel, waar de vreugde in het aanschouwen van Gods glorie eeuwig zal duren.

Heer, wees uw goedheid en barmhartigheid, die Gij ten allen tijde getoond hebt, indachtig.

Na een langdurige ziekte is deze moeder en echtgenote, gelouterd door het lijden, van ons heengegaan.

Mijn beminde echtgenoot en kinderen, ik dank u om uw zorgen en liefde tijdens mijn ziekte. Veel heb ik u niet kunnen schenken, slechts droefheid en zorgen.

Het was de Wil van God, tracht uw wil naar de Zijne te richten en mijn leven zoals het was, uit

Godsvoorzienigheid te aanvaarden. De omstandigheden leren dat 't leven hier zo broos en kortstondig is, het belangrijkste is daarom God zo goed mogelijk te hebben gediend in de naaste.

Familie en vrienden, vaartwel en vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 dagen aflaat.)



Voor uw bliken van deelneming, danken U :

Mijnheer Hubert STROBBE-VAN RAEMDONCK,
Mejuffer Godelieve STROBBE,
Mijnheer en Mevrouw DE PREKEL-STROBBE
en kinderen,
De familiën VAN RAEMDONCK, STROBBE,
JANSSENS en VAEL.

Drukh. A. D'Hooge, Beveren-Waas.