

Zalig zij die genodigd zijn
tot het bruiloftsmaal van het Lam (Apok. 19)



Dankbaar gedenken wij

ZUSTER MANSUETA

Maria-Theresia Van Raemdonck

Zij werd geboren te Nieuwkerken-Waas
op 2 februari 1909

Zij wijdde zich aan de Heer in de Kongre-
gatie van de Zusters van de H. Vincentius
a Paulo van Deftinge op 26 september 1936

Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede te
Deftinge op 24 november 1994.

Op een stille herfstmorgen is Zuster
Mansueta rustig van ons heengegaan. We
bewaren in ons hart de herinnering aan
een lieve, gelukkige medezuster, die - zo
lang zij kon - de verplichtingen van het
kloosterleven spontaan en als vanzelfspre-
kend vervulde.

Als religieuze was Zuster Mansueta een
voorbeeld van diepe vroomheid en sterk
geloofsleven. Bij de Heer heeft zij de kracht
gehaald om in alle eenvoud bescheiden

maar voor de gemeenschap waardevolle
taken met veel toewijding te volbrengen.
Ze was minzaam en opgewekt en wist met
een haar eigen glimlach of een guldig woord
de kleine lasten van het leven weg te
wuiuen.

Zonder klagen, met een bewonderenswaar-
dige moed droeg ze de last van het jaren
ziek-zijn. Ze had heel veel aandacht voor
alles wat in de familie of in de klooster-
gemeenschap gebeurde. Omdat ze zelf zo
vriendelijk was, kreeg ze ook veel gene-
genheid terug. Ze waardeerde sterk de
herhaalde bezoeken van de familie in de
periode van haar ziekte.

Zuster Mansueta, we zijn er zeker van dat
U nu mag aanzitten aan het bruiloftsmaal
van het Lam. Wil bij de Heer voor ons allen
bidden. Ook wij blijven U in ons gebed
gedenken.

Voor uw gebed en medeleven danken u :

Eerwaarde Heer Marchand, algemeen directeur
De Zustergemeenschap van Deftinge
De families Van Raemdonck - De Maeyer