

Gij die ontkomen zijt, Heer
aan de machten der aarde;
Gij die vernomen zijt
woord van de eeuwige Vader;
Gij spreekt ons vrij,
teken van leven zijt Gij.

Voer ons omhoog naar de Vader.

(uit : Gij zijt verzezen)



Herinner U, Heer,
de naam van hem,
die ons in de dood is voorgegaan,
getekend met het geloof
dat hij in liefde «waar» maakte

DE HEER

CESAR VAN RIET

echtgenoot van Mevrouw
CESARINE VAN NIEUWENHOVE

Gij hebt hem tot het bestaan geroepen
te Buggenhout op 12 december 1905
en hem er onverwacht maar vredig naar
Uw Woon genodigd op 22 april 1971,
geheiligd door de sacramenten van onze
heilige Moeder, de Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart

God, Schepper en Vader, wij geloven dat Uw
Liefde bezig blijft om de wereld en de men-
sen te voltooien. Nog is niet alles volbracht,
nog is er zonde, angst en dood : wij zijn
nog onderweg. Slechts één is er volmaakt,
de Ene die voor allen kwam : Jezus Kristus.
In Hem komt alles tot bloei. Hij is Uw Waar-
heid die bevrijdt; Uw Licht dat onze duister-
nis verdrijft. Hij is het Leven, de Verrijzenis,
het Brood voor eeuwig leven.

God, Schepper en Vader, Gij hebt Uw dienaar
Cesar van bij ons weggenomen. Scheiden
doet lijden; maar lijden keert Gij tot stille
vreugde omdat wij geloven dat door de ver-
rijzenis van Uw Zoon alles tot voltooiing wordt
gebracht.

Onze overleden vader en vriend heeft Uw
Woord van Waarheid gelovig gehoord; hij
heeft Uw gebod opgevolgd : Uw Brood dat
leven doet gegeten. In de kracht van dit
brood volbracht hij zijn taak op deze wereld.
Zijn gezin was zijn grote zorg, zijn vreugde
en zijn fierheid. Hij heeft er hard voor ge-
arbeid. Zijn medemensen gaf hij de steun
van de dienstbaarheid, die vooruit helpt in
het leven. Gereed voor het volle leven, voert
Gij hem tot verheerlijking.

God, Schepper en Vader, met Uw Kerk bid-
den moeder, de kinderen en kleinkinderen, de
familieleden en bekenden : schenk Uw dienaar
vergeving van alle zondenschuld. Leid hem
met Uw geheiligden Uw Huis van eeuwige
vrede en van onvergankelijk geluk binnen.

Steun ons om verder de weg van het leven
naar U toe te gaan in broederlijke gezindheid.

Dra brengt Gij ons allen samen in Uw Liefde.



De families **VAN RIET, VAN NIEUWENHOVE,**

OBUS en VERHAERT,

danken U voor uw blijken van kristelijke
deelname en medevoelen in hun rouw.

DRUK VAN NIEUWENHOVE
BUGGENHOUT