

« Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer. »

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI VAN RIJCKEGHEM

weduwnaar van Mevrouw

BERTHA DE ZUTTER

geboren te Michelbeke, op 5 april 1892 en godvruchtig overleden in de kliniek Dr. Goffaerts te Zottegem, op 2 augustus 1977, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

—

Na een hoge ouderdom heeft de Heer, hem tot zich geroepen. Een laatste groet brengen wij aan deze brave en vriendelijke man.

Om recht te doen aan zijn leven en sterven, staan wij hier rondom het dode lichaam dat ons van hem is overgebleven.

Wij houden onze ogen gericht op het kruis van Kristus, en wij weten dat Hij de verrijzenis is en het leven.

Ten teken van onze hoop dat God aan deze mens, en aan ons allen een nieuw en onsterfelijk lichaam zal geven, en om te getuigen van ons geloof in de verrijzenis bidden wij tot de Vader. Moge onze gebeden hem vergezellen.

Beminde broeders, schoonzusters en familieleden, ik dank u zeer hartelijk voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Bidt voor mij.

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Ernest VAN RIJCKEGHEM-DE PESSEMIER, Mevrouw René VAN RIJCKEGHEM(†)-DE LOOR, Mevrouw Achiel VAN RIJCKEGHEM(†)-VAN LIEFDE, kinderen en kleinkinderen, Mijnheer en Mevrouw Louis VAN RIJCKEGHEM-DE PESSEMIER, kinderen en kleinkinderen, Mijnheer en Mevrouw Robert VAN RIJCKEGHEM-MAGERMAN, kinderen en kleinkinderen, De families VAN RIJCKEGHEM, DE ZUTTER, VAN DE VELDE en PLASSCHAERT,

danken U van harte voor uw bliken van innige deelneming.