

*Tegen het vallen van de avond,  
sprak Jezus tot hen :  
"Laten we oversteken".* (Mc., 4, 35).

†

Laten wij bidden voor

DE HEER

**Jean-Baptiste, Achille VAN RO**

echtgenoot van Mevrouw

Agnès SCHEIRLINCKX

Geboren te Sint-Maria-Lierde op 4 januari 1923  
en godvruchtig overleden in het Sint-Elisabeth-  
ziekenhuis te Zottegem op 14 mei 1996, gesterkt  
door de H. Sakramenten der zieken.

---

Zo stellen wij ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor : oude mensen zullen niet voortijdig sterven, jonge mensen zullen honderd worden ... Het is een menselijke droom. Geen antwoord op de vraag : waarom moest Achille nu sterven ? In de meimaand ? Omdat hij de laatste maanden die vreselijke ziekte had ?

Maar dat is geen antwoord. Agnès blijft alleen achter in het ouderlijke huis. Moedig maar toch alleen. De (klein) kinderen (waar hij van hield) zullen

voortgaan op de weg van het leven, mekaar vasthoudend, ook na deze dood.

Achille was landbouwer op een klein bedrijf, niet te groot, niet te uitdagend. Wanneer zijn boeren gelukkige mensen ? Na het zaaien en oogsten en zwoegen, en anderen eten het op. Achille beheerde zijn familiaal bedrijf stressbestendig. Hij werkte zonder overlast. Hij hield tijd over voor de wielersport op T.V. Dat was ontspanning die hij zich gunde.

Hij was geen man van grote woorden, van diep gesprek, van gezochte communicatie, van huishoudelijke bemoeienis. Noem hem liever de doorsnee akkerman die weet wat werken is, de Elckerlyc van alle tijden die weet wat leven is, de vader van zijn kinderen.

Kleinkinderen zijn de oogappel. Hij heeft als ieder mens dromen en verwachtingen zien wegwaaien met de wind. Hij heeft zien leven en zien sterven. Hij weet hoe de wereld in mekaar zit, dat niet alles klopt, dat vragen blijven, dat meimaand geen volle zomer is.

Heeft Achille zaligheid en vrede ontmoet ? Sporadisch wel, zoals de meeste mensen. Geluk en vrede die je zelf moet maken. Dat is het waar het uiteindelijk om gaat. De rest is de troost van de liefde die er is geweest.

---

De families VAN RO - SCHEIRLINCKX

DE VOS - VAN HEGHE

danken U voor de blijken van medeleven.