

Ik geloof in de Verrijzenis van het Vleesch... en
het eeuwig leven. Symbolum.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

KAMIEL VAN RO

Echtgenoot van Mevrouw

AIMÉE DE VOS,

geboren te S^{te} Maria-Lierde den 13 September 1890
en er schielijk overleden den 12 Januari 1945.

Lid van H. Hartbond.

De overledene was een kristen vader ; paarde het gebed met het werk. In zijne kinderen bloeien de werklust en de godsvrucht die zij van hun vader van kleins af leerden.

Hoe bekommerd was de man met vrouw en huis gedurende de oorlogsjaren ; hij zag zijn kinderen veel te gaarne, had er zich zelf voor opgezwogen, om ze te zien gebrek te lijden of kommervol hun jeugd te vergallen.

« Uwe gerechtigheid houd ik niet verborgen in mijn hart : uwe waarheid en uw hulp vermeld ik ; mij omringen rampen zonder tel, aangegrepen hebben mij mijne ongerechtigheden en ik ben niet in staat ze te overzien. » Ps. 39, 10, 13.

Gij, o Heer, houd uw barmhartigheden niet verre van mij af, uwe meedoogendheid en uwe trouw beschermen mij bestendig. Ps. 39, 12.

Duurbare echtgenoot, de Heer beproeft u zeer. Zoek troost en sterkte bij den Heer en bij onze kinderen. Moge God u, mijne kinderen, voorspoedig en zegenrijk bewaren zooals ik u allen gekend heb. Vergeet niet dat de Heer altijd sterkte naar staat geeft. Bidt allen voor mij ; het was het eerste wat ik u leerde, en het is het laatste wat uw vader vraagt ; die taal vereenigt ons allen bij onzen Schepper in de eeuwigheid.

H. Hart van Jezus, uw rijk kome.

Uitg. Lafort, Maria-Lierde

De familiën VAN RO, DE VOS,
VAN KEYMEULEN, DE CREMER.

*zeer gevoelig voor de deelneming hun
betoond bij het afsterven van hun teergeliefden
echtgenoot, vader, schoonvader, broeder, schoon-
broeder, oom, kozijn en bloedverwant,*

DANKEN U.