

Heer, Gij had ze ons gegeven, Gij hebt ze ons ont-
nomen, dat uw H.Wil gezegend zij?

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MARIA-EUDOXIE VAN RO
echtgenoot van Mijnheer
CYRIEL D'HAESE

geboren te Sint-Maria-Lierde den 24 Mei 1884
en overleden te Delftinge den 12 April 1944,
voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Sprakeloos van droefheid knielen wij neer met den
Heiland, om te bidden : Heer, niet mijn wil, maar uw
Heilige Wil geschiede.

Als teedere, voorbeeldige, liefderijke Moeder heeft zij
voor haar gezin gezorgd, gezwoegd en geleden ; daar-
om zullen hare kinderen immer hare gedachtenis in eere
houden. Zij ruste in vrede bij den Heer : omdat zij een
levendig geloof had in God den goeden Vader ; omdat
zij een onwankelbaar betrouwen had op de goddelijke
Voorzienigheid welke almachtig is, maar wier wegen en
raadsbesluiten onnaspeurlijk en ondoorgrondbaar zijn.

Zij ruste in vrede omdat zij van haar leven 'n daad-
werkelijken dienst gemaakt heeft : zich zelve uit liefde
tot God vergeten om te denken aan hare kinderen en
om noodlijdenden te helpen.

Heer, terwijl ons hart gebroken is van smart, danken
wij U omdat gij ons een Moeder geschonken hebt die
ons leerde gelooven, hopen en beminnen.

Bemide Echtgenoot en Kinderen, ik ga bij den Heer
om Hem te zien, te beminnen en eeuwig van Hem te
genieten. Ik ga naar het Vaderhuis waar wij eens sa-
men voor immer zullen gelukkig zijn.

Bemide Kinderen, mijn trots, mijn troost, mijn kroon,
blijft wat gij zijt : onder elkander verbonden, en ook
met God. Bidt voor Moeder die U leerde bidden. Vaart-
wel en leeft schoon zoodals ik u steeds voor deed.

Jezus, Maria, Jozef, mijn Jezus barmhartigheid.

Mijnheer Cyriel D'Haese,
Mijnheer en Mevrouw André Delahaye-
D'Haese en kind Bernisse,

Mijnheer en Mevrouw Leon Cosijns-
D'Haese en kind Willy,

Mijnheer Albert D'Haese,

Mijnheer Eugène D'Haese,

De familiën VAN RO en D'HAESE,

zeer gevoelig voor de bliken van
kristene deelneming en gebeden
bij het afsterven van hun teerge-
liefde echtgenoot, moeder,
schoonmoeder, grootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en
bloedverwante,

DANKEN U.

Gelukkig die in God gelooven
Als zulke wonden 't harte slaan.
Hij is ons Vader ginder boven
Die 't zoo gewild heeft en gedaan.

.....
Druk. Lossez, Gaffelstraat, 45, Geeraardsb.