

Verlicht de druk die mijn hart beklemt,  
verlos mij van al mijn angsten. Ps. 25



Uw gebed geleide op haar tocht naar de  
euwigheid  
MEVROUW

## Marie-Louise VAN RO

echtgenote van de Heer

**ANDRE LEPAGE,**

geboren te St.-Maria-Lierde op 23 januari 1927  
en in volle onderwerping aan Gods Wil naar  
de Heer gegaan in het Akademisch Zieken-  
huis te Gent op 23 augustus 1975.  
In groot geloof ontving zij het sakrament  
der zieken en de pauselijke zegen

Men staat stil bij het hevige lijden dat deze  
jonge moedige vrouw te torsen kreeg. Vraag-  
tekens rijzen bij de gedachte dat deze echt-  
genote en moeder voor de toekomst van haar  
gezin er toch nog zo broodnodig was. Men  
staat verslagen bij de dood van iemand wier  
levensweg pas goed voor de helft scheen af-  
gelegd!

« God wat zijn menselijke plannen meer  
dan een windvlaag in de lucht. Volbreng aan  
deze mens Uw plannen, die niet gebonden  
zijn aan tijd en plaats, die ons begrip te  
boven gaan, maar heerlijkheid beloven omdat  
Gij een God van liefde zijt ».

Hoe vurig heeft Marie-Louise gehoopt en  
gebeden voor haar genezing. Tijdens haar  
pijnlijke ziekte, weg uit haar vertrouwde fa-  
miliekring, heeft ze de moed opgebracht haar  
beproeving te aanvaarden en te dragen met  
de kracht van de Heer. Zeer vlug beseftte  
ze dat geen menselijke hulp meer baten kon,  
lang voor haar dood heeft ze in gedachten

afscheid genomen van alles en allen die haar  
dierbaar waren, hoe meer uitzichtloos haar  
toestand werd, des te groter werd haar ver-  
trouwen op God en des te vollediger haar  
onderwerping aan Zijn Wil. Tijdens de toedie-  
ning van het sakrament der zieken was ze  
echt een biddende vrouw voor wie de ster-  
kende nabijheid van de Heer alleen nog een  
troost was. Marie-Louise is naar het einde  
van haar leven toegegaan zoals ze wel gans  
haar leven zal geleefd hebben : als een diep-  
gelovig mens.

André, mijn goede echtgenoot, Martine en  
Luc, mijn geliefde kinderen, samen waren wij  
een gelukkig gezin. Gij hebt mij toch zo-  
veel geholpen, menige nacht hebt gij bij mij  
wakend doorgebracht. Ik dank u voor alles en  
ben er zeker van dat gij uw vrouw en moe-  
der nimmer vergeten zult.

Beste schoonouders, zusters en broeders,  
u allen ben ik dankbaar om uw medeleven  
met mij, vooral tijdens mijn ziekte. Bidt voor  
mij : « God, schenk rust aan haar die even-  
als Uw Zoon vroegtijdig van de mensen werd  
gescheiden en laat ons die achterblijven ge-  
sterkt worden door de woorden van Uw Zoon  
dat ieder die in Hem gelooft leven zal in  
euwigheid ».

De families VAN RO, LEPAGE, DE VOS,  
VAN OYCKE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel