

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

OMER VAN RO

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Julie CASTELEYN

geboren te St.-Maria-Lierde, de 21 december 1883,
en er godvruchtig overleden de 3 juni 1962,
gezalfd met de H. Ziekenolie en gesterkt door de
H. Teerspijze en de Pauselijke Zegen.

Ofschoon wij herhaaldelijk bij zijn sterfbed hebben gestaan, werd de duurzame overledene met een hoge ouderdom gezegend, en toch is dan ook, na maandenlange sukkeling, het scheidingsuur langzaam maar zeker gekomen. O groot geheim van de dood, wat leert gij ons duidelijk de vergankelijkheid van dit aards bestaan!

Mijn duurzame echtgenote, nu het leven hier op aarde voor mij is afgesloten, dank ik U om al het lief en leed, dat wij hier zoveel jaren samen hebben gedeeld, alsook om de liefdevolle zorgen, welke tijdens mijn ziekte nog toegenomen zijn.

Mochten onze kinderen er U om waarderen en liefhebben, al de jaren welke gij hier nog op aarde zult doorbrengen.

Geliefde kinderen, ook gij kunt erover getuigen, hoe gedurende mijn laatste levensmaanden, pijn en lijden niet achterwege zijn

gebleven; doch hoe hevig mijn kwellingen soms ook waren, ze werden alleszins veel verzacht door uw liefdevolle zorgen, waarmee gij mijn ouden dag wist te omringen. Ik ben er U dankbaar om en mocht de Heer er U om belonen.

Zet nu uw trouw voort, door samen met de kleinkinderen en verdere bloedverwanten, af en toe uw handen te vouwen tot mijn eeuwig heil.

„ Heer, na het deelgenootschap aan Uw kruis, laat mij door Uw trouwe, barmhartige liefde, deel hebben aan Uw glorievolle Verrijzenis en Hemelvaart ”.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw blijken van kristelijke deelneming een troost voor ons.

Hiervoor danken U oprecht
De Familiën VAN RO, CASTELEYN, DE
CLERCQ en DE MULDER.

Uitg. L. Surdiacourt. St.-Maria-Lierde