

Aan ieder sterven komt een einde :  
de duisternis zal wijken voor de dag van de Heer



Dankbaar aandenken aan

**DE HEER**

**OMER, ANDRE VAN RO**

echtgenoot van Mevrouw  
**GODELIEVE HAESVELDE**

geboren te St.-Maria-Lierde op 26 november 1924  
en er godvruchtig overleden in familiekring  
op 12 december 1990.

---

In de tijd dat de Kerk nadrukkelijk verwiist naar de komst van de Heer, in de adventstijd, beleefde André zijn levensontmoeting met God. Alhoewel elk mensenleven gericht is op dat uiteindelijk vinden van God, betekende voor André zijn lijdenstijd een bijzonder wachten op de komst van de Verlosser. Na dagen van ijverig werken, na jaren van zorgen voor zijn landbouw-bedrijf, kwam de tijd dat de ziekte zijn lichaam aftakelde en zijn krachten ondermijnde. Hij leed er toen zwaar onder dat zijn echtgenote, zijn gehuwde kinderen, zijn familieleden het bedrijf waarvoor hij geleefd had, moesten runnen. Uiterlijk heeft hij dit aanvaard en ook over de pijn niet de minste klacht geuit, doch inwendig kende hij over dit alles een groot verdriet.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij een gezin gesticht, samen hebben wij ons bedrijf uitgebouwd. Samen hebben wij voor onze kinderen gezorgd, hen een familiaal leven voorge-

leefd. Ik dank u om uw liefde, verzorging en genegenheid die gij mij hebt toegedragen. Hoe dikwijls heb ik uw moed en kracht bewonderd !

Lieve vader, uw kinderen zullen voortaan uw belangstelling in hun gezin, in het verloop van hun leven, moeten missen. In ons ouderlijk huis en op het bedrijf laat gij een grote leegte achter. Wij hebben sterk meegeleefd met u in de dagen van beproeving en tegenslag. Wij danken u om de manier waarop gij ons in het leven zijt voorgegaan ; om de ernst en de vastberadenheid waarmee gij voor ons gezorgd hebt. Uw levensbeeld zal ons blijven, uw aandenken zal ons steeds dierbaar zijn.

Goede God, wij zijn maar arme mensen en ons geloof is nog zo klein. Schenk de eeuwige rust aan onze dierbare overledene en laat ons in elk verdriet troost vinden bij U, want Gij zijt voor ieder van ons verrijzenis en leven.

**De families VAN RO, HAESVELDE, DE VOS,  
WATTE en DANNEELS,**

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Begrafenissen A. Goessens-Govaert  
Armstraat 18, St.-Lievens-Esse - Tel. (054) 50 11 66  
Grotenbergstraat 5, Zottegem - Tel. (091) 60 74 07