

†

Gedenk in uw gebeden en

H. Eucharistievieringen

de ziel van Mevrouw

Celeste Van Rokegem

weduwe van de heer

René Eeckhout

geboren te St-Maria-Oudenhove de 28 februari 1883
en er godvruchtig overleden de 16 januari 1968,
voorbereid door de sacramenten der zieken
en de pauselijke zegen.

Lid v/d Bond v/h H.Hart.

—♦♦♦—

Gij zijt niet dood voor ons, o Moeder; gij leeft
nog voort in ons midden, en wij menen nog altijd
uw lieve stem te horen.

Als kind, als vrouw, als moeder was zij steeds
een voorbeeld van godsvrucht en offervaardigheid;
zij leefde hoofdzakelijk voor God en haar huisgezin.
De beproevingen bleven haar niet gespaard, doch
zij wist ze op te dragen aan God en tevens voor
het welzijn van haar gezin waarvoor zij dag en
nacht haar leven heeft geofferd.

Bemide kinderen en kleinkinderen, geliefde broe-
der en bloedverwanten, vaart well! Ik sterf, maar
mijn liefde voor u sterft niet; in de hemel zal ik u
beminnen zoals ik u op aarde heb liefgehad. Blijft
trouw aan God en zijn geboden, want daarin is
het ware geluk van de mens gelegen. En vergeet
mij, en ook vader niet, in een dagelijks gebed.

Moeder van smarten, bescherm ons.

H. Antonius, bid voor ons.

†

De families VAN ROKEGEM, EECKHOUT,
MOREELS, VAN DER ZWALMEN

DANKEN U om uw gebeden
en de blijken van deelneming.

Uitg. Mw L. De Vleeschauwer, Michelbeke