



Met liefde en dankbaarheid
denken we terug aan

MEVROUW

Clara Marcella
VAN ROKEGEM

weduwe van de Heer Emiel VAN LIERDE

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 23 januari 1915
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-
Elisabeth te Zottegem op 20 februari 1999,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families

VAN ROKEGEM - VAN LIERDE
FONTEYNE - VAN CAENEGEM
danken U om uw meelevens en gebed.

Namis in de Sint Antoniuskapel van Sint-Maria-
Oudenhove op vrijdag 26 maart om 18.45 uur.

Marcella van de Boterhoek,
gastvrije toeverlaat voor familie en kennissen, graag
geziene vrouw op de parochie, gewezen actief lid
van vele verenigingen, is niet meer onder ons.

Marcella was een zelfstandige vrouw, eerlijk en
oprecht, open voor ieders mening. Ze had tijd voor
de anderen, je was er altijd welkom. Ze was handig
en steeds bereid te helpen. Ze genoot van de kleine
dingen des levens en van elk samenzijn.

Na de dood van haar zus Oda en ook toen Emiel
onverwacht overleed, bleef zij de sterke vrouw
waarop haar naastbestaanden rotsvast konden bou-
wen. Ze bleef steeds vooruit kijken en kon delen in
het geluk van anderen. Ellen; haar rechterhand, Stijn;
haar helper, Lewis; haar oogappel, hielden haar jong.
Marcella werd "Mama Cella".
Ook Ria, Luc en broer Leon beleefden met haar vele
mooie momenten.

Toen het vorig jaar moeilijk begon te gaan, bleef ze
open van geest en bleef ze respect afdwingen. Op
haar sterfbed heeft ze nog vaak herhaald dat haar
leven mooi was geweest en dat ze echt gelukkig is
geweest.

Marcella, wij die naast je mochten wonen, zijn God
hiervoor dankbaar.
Je familie en je kennissen zullen je niet vergeten.
Je zal ons steeds blijven inspireren.