

Voor goede mensen is er :  
vrede in hun leven  
vrede in de dood.  
Vrede in het oordeel  
en vrede in de hemel.

(H. Bonaventura).

VROOM AANDENKEN AAN

**MEVROUW**

**Maria,**

**Martha VAN ROKEGEM**

weduwe van de Heer

**Joseph VAN WAMBEKE**

geboren te Sint-Maria-Oudenhove

op 30 oktober 1903 en overleden in het Zieken-

huis « Hogerlucht » te Ronse op 30 juni 1993.

—  
Het leven van een mens is als het leven  
van een bloemgewas.

Wanneer de bloem gaat verwelken rijpt de  
vrucht. Wanneer de mens voor God heeft  
gebloeid, valt zijn leven als een rijpe vrucht  
in Gods hand. Bloeien voor God is leven in  
het voortdurend bewustzijn van Gods aanwezig-  
heid, zoals de dierbare overledene het deed ;  
er steeds aandenkend dat God ons eenmaal  
zal roepen.

Dit bewustzijn vond zijn beleving in haar  
regelmatig gebed, in de ontmoeting met de  
Heer Jezus in de H. Eucharistie. Eenvoud,  
zorgen, werken, bidden en lijden, gedragen  
door een groot geloof ; met deze woorden

kan men haar schoon en gevuld leven samen-  
vatten.

Vreugden waren er zeker in haar leven,  
maar ook kruisen zijn haar niet gespaard.  
Moedig heeft zij haar leed gedragen, lang-  
zaam heeft zij de aftakeling van haar levens-  
kracht ervaren. God lag aan het begin van  
dit leven.

Moge de Heer haar opnemen in Zijn Eeuwige  
liefde, wij denken aan de woorden : « Wie zijn  
taak als mens vervulde in dit leven, hem zal  
God zijn vriendschap en zijn liefde geven ».

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij hebt  
uw moeder geerd en met liefdevolle zorgen  
bijgestaan. Blijft de weg bewandelen die ik  
ben voorgegaan. Ik dank u voor uw genegen-  
heid en al het goede voor mij gedaan. Moge  
het geluk uw aandeel zijn. De liefde is sterker  
dan de dood, tonen wij die liefde in een  
hartelijk gebed.

Dierbare familieleden en vrienden, aan elk  
aardse leven komt een einde. Hoe troostvol  
te sterven met het diep bewustzijn, zijn plicht  
te hebben gedaan en te weten dat we in uw  
gebeden worden opgenomen.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

†

**De families : Van Rokegem, Van Wambeke,  
Van Wijmeersch en Van Den Driessche,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijven van  
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Rouwleiding : Am. Marroyen - (055) 42 26 08