

Vrede aan de mensen van goede wil !



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Octavie Van Rokegem

weduwe van Mijnheer

Jozef Van Wymeersch

geboren te St Maria-Oudenhove op 10 mei 1872 en
er godvruchtig overleden op 22 december 1958,
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden
Zij was lid van de Bond van het H. Hart.

—♦♦♦—
Een goed en godvruchtig mens overlegt eerst in zijn binnenste de werkzaamheden die hij naar buiten heeft te volbrengen; en deze slepen hem niet mede naar de wensen ener ongeregelde neiging maar hijzelf bestuurt ze naar de ingevingen vande gezonde rede. Wie heeft een heldhaftiger strijd dan die zichzelf tracht te overwinnen. Een ziel die rein is, eenvoudig en standvastig. Lijdt bij drukke bezigheden aan geen verstrooidheid want altijd arbeidt zij ter ere Gods.

(Nav. Chr. 1 B, 3e hoofdst.)

Ik verlang ontbonden te worden en met Christus te zijn.

(H. Paulus)

O God, de waarheid zelve, maak mij één met U in altyddurende liefde!

(Nav. Chr.)

Zij was uw kind, Maria, toon dat gij haar moeder zijt.

(H. Bern.)

Mijn duurbaren, ik dank u voor uw lang en vreedzaam samenzijn en voor uw liefdediensten tijdens mijn pijnlijke ziekte. Laat dan deze liefdeband niet lossen worden door de dood maar dieper en geestelijker en zich uiten in vroom gebed voor elkander.

Bid de 4 Akten.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 d.a.



De familiën VAN ROKEGEM-VAN WYMEERSCH

danken U van harte voor de blijken
van deelneming in rouw en gebeden.

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, St M.-Oudenhove