

De gerustheid der ziel bij het naderen van de dood  
is het begin der beloning van de rechtvaardige.

+ BID VOOR DE ZIEL +

van Mevrouw

## Pharaïde Van Rokegem

weduwe van Mijnheer

Aimé De Pessemier

geboren te St Maria-Oudenhove de 16 mei 1870  
en er godvruchtig overleden de 26 januari 1958,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

De poorten des hemels staan open voor dezen die  
gedurende het leven op Maria hun betrouwen ge-  
steld hebben. (H. Bernardus)

Op de uitvaartplechtigheid van deze dierbare  
overledene bidden we met de H. Kerk deze woorden  
van geloof en van hoop : „Voor uw getrouwen Heer,  
wordt het leven welgewijzigd echter niet ontnomen,  
en nu het aardse tehuis helemaal in elkaar stort,  
wordt in de hemel een eeuwige woonplaats verkre-  
gen.”

In die wijdingsvolle woorden leert de kerk ons  
op te zien naar hen die hun geloof beleefden en  
voorbeelden zijn geweest van een door en door  
kristelijk leven. Voor hen wordt de dood geen onder-  
gang maar een lichtende opgang naar God, het  
begin van hun uiteindelijke zegespraac Door het  
nauwkeurig vervullen van zijn kristelijke plichten  
werkt de mens aan de opbouw van echte goedheid  
en waar geluk. Zo bereidt hij zich op passende wijze  
voor op de komst van de eeuwige Rechter en be-  
kwaamt hij zich om in Gods bijzijn te vertoeven.

Dierbare familieleden, ik verlaat het aardse leven  
om naar een beter over te gaan. Hebt dank voor uw  
liefde, uw genegenheid en gedurige zorgen. Blijft  
voor elkander een steun en vergeet mij niet in uw  
daaglijkse gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid! 300 d.a.  
Bid de 4 Akten.

Uitg B. Vanderzwalmen, koster, St M.-Oudenhove



De familiën VAN ROKEGEM, DE PESSEMIER,  
MOREELS, VAN WYMEERSCH

danken U van harte voor de blijken  
van deelneming in rouw en gebeden.