

Zalig die naar het woord Gods luisteren en het onderhouden. (Ev. 3e zondag v. vasten).

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

REMI VAN ROKEGEM

weduwnaar van Mevrouw

Juliana Van Wijmeersch

geboren te St. Maria-Oudenhove, de 27 februari 1877
en godvruchtig overleden te Michelbeke,
de 9 maart 1958.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart.

De duurzame overledene was een van die goede mensen die nietschitteren door opzienbarende heldendaden maar welgevallig zijn aan God en de naaste door hun rechtchapene inborst en stille plichtsvervulling. Van in zijn jeugd leerde hij op het boerenbedrijf - het meest natuurlijke werk voor mensenhanden - de arbeid en zijn vruchten waarden en beminnen. Levend met zijn familie in een mooi landschap met zachte heuvelen en snelvlietende beekjes, groeide hij als vanzelf naar God en naar al wat goed en rechtvaardig en waar is.

Doch de laatste jaren van zijn schoon en eenvoudig bestaan kenden wij hem als de vreedzame oude man die, omringd van de oprechte liefde der zijnen, bij de haard rustig en geduldig een nieuwe lente of... de dood afwachtte.

Ditmaal kwam de dood, zacht als een voorjaarswind, en voerde hem mee naar een landschap waar de Goddelijke Zon noch op- noch ondergaat maar eeuwig haar glans legt om het aangezicht der gelukkige hemelingen.

Beste kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie, mijn vreugde en mijn kroon, staat vast in de Heer ! (Phillip. 4,1).

H. Jozef, patroon van het huisgezin en van de stervenden, bid voor ons.

†

Uw gebed tot lafenis van de ziel van onze dierbare overledene en uw deelneming in onze droefheid hebben ons gevoelig getroost.

Wij danken U daarvoor van harte :

De familiën VAN ROKEGEM, VAN WYMEERSCH, COTTON en MOREELS.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel. Tel. 43470.