

Mijn kinderen, vergeet de lessen uwer moeder niet. (Spr. 18)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Renilde VAN ROKEGEM

Echtgenote van Mijnheer August DE SMET.
Geboren te St. Maria-Oudenhove de 10 juli 1868
en er overleden de 10 maart 1956.

Voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

Van jongs af heeft zij de wijsheid gezocht, de rechte weg bewandeld. In al haar wegen was zij de Heer indachtig en de Heer heeft al haar voetstappen geleid. Zij heeft de kloekmoedigheid als erekleed aangetrokken. God dienende dag en nacht door haar gebeden, heeft zij niettemin de wegen van haar huis nagezien en haar kinderen in de vreeze Gods opgevoed; ook eerden zij haar en noemden zij haar gelukkig want zij was een moeder die verdiende altijd in het geheugen te blijven.

(Boek der Wijsheid)

Met een onwankelbare verduelgheid onderwierp zij zich aan het lijden, in de troostvolle zekerheid dat zij die met Kristus lijden ook met Hem zullen verheerlijkt worden. (Brief aan Rom.)

Beminde echtgenoot, lange jaren hebben wij lief en leed gedeeld, bewaar

trouw mijn aandenken in de hoop op een blij weerzien.

Beminde kinderen, kleinkinderen, broeders en zusters, hebt dank voor uw liefdevolle bezorgdheid. God zal het U lonen; ik vraag U de Heer voor mij te bidden, elkander te beminnen en altijd te leven als voorbeeldige kristen mensen.

De 4 akten.

(12 j. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)



De families ROKEGEM, DE SMET, MOREELS en CALLAERT,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van christelijke deelneming en danken U.

.....
Uitg. Jos. Eeckhout, St. Maria-Oudenhove.