

" Indien wij met Christus gestorven zijn,  
zullen wij ook met Hem leven,  
eenmaal verreezen, heeft de dood geen macht  
meer over Hem; en dank zij Hem,  
niet langer over ons.,, Rom. 6,8-9.



VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

## **CLARA EVERDINA VAN RONSSE**

weduwe van de Heer

**LEON WATTIEZ**

geboren te Rozebeke (Zwalm) op 1 november 1900  
en door een smartelijk ongeval overleden te Strij-  
pen (Zottegem) op 15 oktober 1986, gesterkt door  
de H.H. Sakramenten « in extremis ».

Bestuurslid van de Kristelijke Bond van  
Gepensioneerden.



De families Van Ronsse, Wattiez, De Raeve en  
Van der Bruggen

danken U voor uw deelneming en gebed.

Heer God, Gij gunt ons het licht van onze ogen.  
Niet voor het duister hebt Gij ons gemaakt,  
niet voor de dood, maar om te leven naar U toe,  
zo deed Clara het, van ganser harte.

Wees haar dan ook barmhartig,  
neem haar bij de hand,  
keer haar ten goede, ten leven, in Uw heerlijkheid.

Wij blijven U bidden,  
dat niets van dit mensenleven verloren zal gaan,  
dat wat zij geleefd en gedaan heeft  
ten goede mag blijven komen aan onze wereld,  
dat al wat haar heilig was, geëerbiedigd mag  
worden door de mensen die na haar komen,  
dat alles waarin zij groot is geweest,  
tot ons mag blijven spreken en navolging vindt.

Heer, onze Vader,  
geef haar een blijde weerzien van haar geliefden,  
de gelukkige deelname aan het leven van  
Jezus, Uw Zoon, de Verrezenen, in Uw vreugde  
en vrede.