

Groot zijt Gij, Heer,
en groot is uw schepping,
Gij zijt de enige God. Ps 86



We willen bidden voor

De Heer

Dionygus VAN RONSSSE

echtgenoot van Elvira De Pessemier

geboren te Rozebeke op 16 augustus 1902 en
in de Heer ontslapen te Zottegem
op 17 juli 1987,
gezalfd met het H. Sacrament der zieken.

Heer God, uw wijsheid en uw goedheid,
uw mateloos geduld met de mensen
gaat alle begrip te boven.

Wij bidden U :

geef ons geduld met onszelf en elkaar
in het geloof en vertrouwen
dat Gij alles ten goede leidt.
(openingsgebed 16e zondag)

Goede Vader, nu het leven van Denis,
echtgenoot, vader en grootvader,
in stille rust voltooid werd,
mogen we U danken om alles
wat hij voor ons betekend heeft.

Uit een kroostrijk landbouwgezin geboren,

heeft hij in het ouderlijk hof
welhaast 85 jaar mogen leven :
gespeeld en gewerkt, gezorgd en gerust
tot zijn levensdagen vol waren.

Door zijn werk op het bedrijf
verbonden met natuur en seizoenen,
heeft hij Gods schepping van nabij
gevolgd en helpen vrucht dragen.
Tot voor heel kort mocht hij genieten
van een beste gezondheid, die hem liet
deelnemen aan buurt- en parochiegebeuren.
Hij bleef van pijnlijk lijden gespaard
bij het heengaan uit deze wereld.
Toon hem nu uw barmhartigheid, Vader,
laat de oogst van zijn leven opslaan
in eeuwige graanschuren.

O.-L.-Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.



Mevrouw Elvira De Pessemier,

Dhr. en Mevr. Servais Van Ronsse-Roeland,
en kinderen;

Dhr. en Mevr. Ronny Van Ronsse-De Beer,
en kinderen;

de families Van Ronsse, De Pessemier,
De Raeve en Van Den Berghe.

Dank voor uw innig medeleven.