

Leven is langzaam sterven en sterven is eeuwig leven!



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## Ernest VAN RONSSE

Weduwnaar van Mevrouw Estella GOVAERT  
Echtgenoot van Mevrouw Maria COPPENS

geboren te Rozebeke op 15 december 1896  
en godvruchtig overleden te Brakel-Michelbeke  
op 25 juli 1976,  
gesterkt door de HH. Sakramenten en de  
Pauselijke Zegen.

Oud voorzitter van de Kerkfabriek  
Lid van verschillende godvruchtige  
genootschappen.

Een heerlijk leven gekenmerkt door geloof  
en godsdienstzin, gestaald door zorgen en  
getekend door het kruis der beproevingen,  
wordt hier afgesloten.

God had toegelaten dat sinds jaren de ziekte zijn deel was. Zolang zijn krachten het toelieten was hij de bezorgde bezige landbouwer die zijn werk met buitengewone zorg en regelmaat volbracht. In alles had hij het geluk en de belangen van vrouw en kinderen op het oog. Zonder klagen, gelaten en tevreden met de schikkingen van de Goddelijke Voorzienigheid heeft hij zijn jarenlange ziekte gedragen en de dood voor ogen gezien tot hij zijn verdienstelijk leven zacht en pijnloos aan de Heer mocht terugschenken.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, nu ik mijn handen heb gevouwen rond de veiligheidsanker van ons geloof dank ik u allen om de liefdevolle bijstand waarmee ge mijn hulpeloosheid en lijden hebt verzacht. Over de dood heen blijf ik uw zorgen en betrachtingen meeleven. Vaarwel en maakt het leven voor elkander mooi en gelukkig, want eens worden we weer verenigd bij de verrijzenis op de laatste dag.

Jezus barmhartigheid.

De families VAN RONSSE, COPPENS,  
GOVAERT, DE RAEVE, DE MEULEMEESTER  
en GLORIEUX,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

---

Drukk. De Ruyver - Brakel