

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten  
en zo te komen tot wijsheid van hart.  
Ps. 90.

†

BIDDEN WIJ VOOR

**Firmin, Engelbert VAN RONSSE**

weduwnaar van **Anna VAN DER LINDEN**  
echtgenoot van **Romanie DE TEMMERMAN**

geboren te Rozebeke op 25 augustus 1898 en  
er plots overleden op 8 oktober 1986,  
gezalfd met de H. Olie in extremis.

Lid van de kerkraad Rozebeke.

Ere-gemeentesekretaris van Rozebeke en Elst.

---

Romanie DE TEMMERMAN,  
zijn echtgenote ;

De families  
**VAN RONSSE, DE TEMMERMAN,**  
**VAN DER LINDEN en DE RAEVE,**

danken voor uw deelneming in rouw  
en gebed.

Almachtige God,  
uw goedheid valt met geen goud te kopen.  
Alleen aan wie nederig zijn van hart  
schenkt Gij de volle maat  
van uw menslievendheid.

Maak ons vrij van het kwade  
en raak ons met uw reddende,  
uw genezende barmhartigheid.  
(Openingsgebed 28e zondag)

God, Gij geeft ons leven van uw Leven  
en elke dag van ons menselijk bestaan  
is een gave uit uw Hand.

Wij kunnen U er niet genoeg om danken  
en zolang wij uw geschenk ervaren,  
blijkt het zo vanzelfsprekend.

Aan het einde van dit lange leven  
met zijn goede en harde kanten,  
buigen wij berustend het hoofd.

Na vele jaren in gemeenschapsdienst  
als sekretaris van Elst en Rozebeke  
mocht onze overleden medeburger  
een gezonde levensavond genieten.

Pas de laatste maanden waren  
een heen en weer van de kliniek  
naar de geborgenheid van thuis.

Nu zijn levensdagen hier bij ons  
ten einde toe volbracht zijn,  
vertrouwen wij hem toe aan uw genade  
die geen grenzen kent en bidden  
dat Gij hem de vrede schenkt  
in uw onvergankelijk licht,  
met allen die ons zijn voorgegaan  
met het teken van het geloof.

Zegen allen die hem in uw Naam  
hebben verzorgd en welgedaan.

O.-L.-Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.

---

Rouwcenter pvba 'Funeralia', Noordlaan 81  
9630 Zwalm - tel. (055) 49 93 54 - 49 88 31