

Gedenk mij, gij die mijn vrienden waart.

†

DE HEER  
**FRANS VAN RONSSE**

**Echtgenoot van Mevrouw Estelle GAUQUIER**

Geboren te Michelbeke op 11 juli 1928  
en godvruchtig overleden te Ukkel op 10  
februari 1980, gesterkt door de H.H. Sa-  
kramenten der zieken na een kortstondige  
en pijnlijke ziekte die hij met grote moed  
en wilskracht heeft gedragen.

Hem kennen, was hem beminnen.

Steeds glimlachend wist hij altijd de anderen op  
te beuren. Overal waar hij kon heeft hij goed  
gedaan, steeds bereid de anderen te helpen.

Beste vrouw en kinderen, heb dank voor de blijde  
dagen die ik op aarde met U heb doorgebracht  
en ook voor de liefdevolle zorgen en genegenheid  
waarmede gij mij de laatste weken hebt omringd.

Zo ik u soms heb pijn gedaan, wil mij dat dan  
vergeven.

Wees mij indachtig in uw gebeden.

Danken voor uw christelijk meeleven :

Mevrouw Frans VAN RONSSE-GAUQUIER,  
zijn echtgenote,

De Heer en Mevrouw

Luc VAN NEDERVELDE-VAN RONSSE,  
en Aubin,

zijn kinderen,

Mevrouw † Ernest VAN RONSSE-COPPENS,  
zijn moeder,

De families VAN RONSSE, GOVAERT,  
COPPENS, GAUQUIER en  
VAN MALDERGHEM.

Druk. DEMOL, tel. 358.43.50

Begraaf. ONNOCKX, tel. 356.79.60