

Ons kortstondig bestaan op deze aarde is nutteloos indien wij het niet gebruiken om het eeuwig leven te winnen.

(H. Aug.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Karel-Lodewijk VAN RONSSE

echtgenoot van Mevrouw

Marie DE RAEVE

geboren te Roosebeke, den 5 Juni 1855 en er
godvruchtig overleden, den 27 December 1947,
gesterkt door de *H. H. Sacramenten der Stervenden.*
sedert 1900 Voorzitter van de *Kerkfabriek te Roosebeke.*

Gelukkig de mensch die gedurende zijn vluchtig leven zijne zalige eeuwigheid weet te verdienen.

(Nav. Chr.)

In zijn dagelijkschen handel en wandel was hij eenvoudig - bij het werk was hij moedig en zorgvuldig - in zijn godsvrucht was hij rechtzinnig en stichtend - bij zijn ziekte en lijden bleef hij onderworpen aan den H. Wil van God.

Stilaan werd dat werklustige leven van krachten beroofd en de kwalen van de oude dagen beproefden hem: doch hij stond sterk en zoo werd dit lijden veredeld. Lijden gepaard met g-bad, stil en onbekend bij de menschen, heeft bij den Heer zijn schoonheid en zijn waarde,

Bemide Echtgenooten, Kinderen en Kleinkinderen ik dank U voor uwe toenemende liefde en groote toewijding. Treurt niet om mij zooals dezen die geen troost meer hebben: ik ben u voorgestaan daar waar geen rouw, geen geweën, geen smart meer is: daar zal ik u opwachten om niet meer van u gescheiden te worden.

H. Hart van Jezus. ontferm U onzer. 300 d. afl.

O. L. Vrouw van Rozebeke bid voor ons.

R. I. P.

Mevrouw Karel-Lodewijk VAN RONSSE, geboren Marie DE RAEVE,
Mijnheer en Mevrouw Prosper VAN HECKE-VAN RONSSE en
kinderen;
Mejuffter Zulma VAN RONSSE;
Mijnheer en Mevrouw Joseph RENAER-VAN RONSSE en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Ernest VAN RONSSE-COPPENS en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Firmin VAN RONSSE-VAN DER LINDEN;
Mijnheer en Mevrouw Leon WATTIEZ-VAN RONSSE;
Mijnheer en Mevrouw Denis VAN RONSSE-DE PESSEMIER, en
kinderen;

De familieën Van Ronsse, De Raeve, Lopaige en Van der Haeghen

*dancken innig om uw gebeden en blijken van
deelneming.*