

†

VROOM AANDENKEN AAN
MEJUFFROUW

Celina VAN ROSSEM

dochter van wijlen de heer en mevrouw
Leon VAN ROSSEM en Rosalia VAN IMPE

Geboren te Nieuwerkerken op 30 november
1902 en godvruchtig overleden in het
O.-L.-Vrouw ziekenhuis te Aalst op
1 november 1979,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.
Lid van de bond der gepensioneerden.

De gemeenschap der heiligen is wel de grootste band welke ons geloof ons schenkt. Daardoor weten we dat familiebanden blijven voortbestaan in een eeuwigheid, waar we allen als een grote familie verder leven als broers en zusters. Dit is ook wel de grote betekenis van het feest dat we nu vieren : het feest van Allerheiligen. We geloven dan ook dat onze dierbare afgestorvene in die gemeenschap het volle geluk heeft gevonden. Tijdens dit leven waren broer en zuster door de vele jaren zozeer aan elkaar verbonden, dat ze werkelijk in alles één waren. In ziekte en zorg hielpen ze elkaar en vooral tijdens haar laatste ziekte heeft de broederlijke bezorgdheid haar lijden lichter gemaakt.

Dierbare broer, dank voor die grote gene-
genheid die zich vooral in daden heeft ge-
toond. Moge God u nu bijstaan in uw een-
zaamheid. Ik weet dat onze familie u ook
niet in de steek zal laten.

Tot weerziens bij alle heiligen in de Hemel,
dat bidden we vandaag en in eeuwigheid.

De families :

VAN ROSSEM en VAN IMPE,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Begraaf. : De Rycke - Tel. 21.54.21