

†

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Delphina
VAN ROSSEM**

Weduwe van de Heer

Gustaaf VAN LAETHEM

Geboren te Nieuwerkerken op 3 mei 1890 en er godvruchtig overleden op 5 februari 1977. Gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Oudstrijders 1914-1918.

—

Gelukkig de mens die zijn hoop stelt op God; de pracht en ijdelheid van deze wereld naar juiste waarde weet te schatten en er zo zijn nut uit trekt. Voor zo iemand is het sterven veel lichter. Zo gelaten heeft moeder de dood aanvaard omdat zij naar menselijk vermogen haar taak vervuld heeft en goed deed waar ze kon. Gewaarschuwd door ouderdom en ziekte is dit afscheid niet onverwachts gekomen. De dood is ook voor haar de overgang naar een nieuw en beter leven.

Bemide kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor uw genegenheid; ge weet hoe ik voor u altijd bezorgd was en gewerkt heb. Ik heb u allen zozeer bemind en zal u blijven beminnen. Bewaart mijn aandenken in uw hart en vergeet mij niet in uw gebeden. Mogen de engelen u ten paradijze geleiden.

De Heer en Mevrouw Silverius VAN LAETHEM-BUYL, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Alfons VAN LAETHEM-DE VIJLDER, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Edgard DE LEPELEER-VAN LAETHEM, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Remi VAN LAETHEM-QUENNE, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Petrus DE LEEUW-VAN LAETHEM, kinderen en kleinkind,

De Families :

VAN ROSSEM, VAN LAETHEM,
VIJVERMAN en PEEREBOOM,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Begraaf. De Rycke, Nieuwerkerken