

• Heer, in U straalt ons de hoop op een zalige  
verrijzenis tegen ».

†

## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## HORTENCE VAN ROSSEM

weduwe van de Heer

## GUSTAAF VAN DAMME

geboren te Lokeren op 25 mei 1879 en er  
overleden op 23 november 1967, gesterkt door  
de H. Sakramenten der zieken en Pauselijke Zegen

«De moeders gaan maar sterven niet, ze leven  
naar ze geven. Zolang men moeders kinderen  
ziet, zolang zal moeder leven».

Nu moeder is heengegaan beseffen wij des te  
beter wat zij door haar liefde, bezorgdheid, hard  
werk en kristelijk voorbeeld voor ons is geweest.  
Zij was een en al bekommernis voor het goed  
gaan van de boerderij. Zij was altijd bezig, maar  
haar grootste vreugde en voldoening was de  
zondagsmis, waar zij tot op het laatste van haar  
leven trouw aan bleef.

Dierbare zonen en dochters, kleinkinderen en  
familie, ik dank God voor u allen en voor het  
geluk dat ik zolang bij u heb mogen blijven.  
Scheiden is altijd pijnlijk maar zoek uw troost  
in de zekerheid dat wij elkander zullen weer-  
zien voor altijd bij de Heer.

Mijn Jezus, ik hoop op U.

†

Uw gebed was een steun voor de  
overledene en uw oprechte deel-  
neming een ware troost voor ons

**daarvoor danken U**

De families :

Van Damme  
Van Rossem  
en De Cock.

.....  
Van Renterghem, Lochrist