



Bid voor de ziel van

de Heer

Raymond VAN ROY

echtgenoot van wijlen

Dame Alice HEYNDERICKX.

Brouwer

Burgemeester van Wieze sedert 1932

Ridder in de Leopoldsorde

Ridder in de Kroonorde

Landbouw ereteken 2e klas

Beheerder Voorzitter van de Beheerraad van de

N. V. Brouwerij R. Van Roy en Cie, en de

N. V. Koningsbronnen

Ondervoorzitter der Brouwersvereniging

voor Beroepsonderwijs

Voorzitter en Stichter van de Gemeentefanfare

Ste Cecilia

Beheerder van Nationaal Werk van de Akker

en de Haard

Lid van verschillende godsdienstige genootschappen

Geboren te Wieze de 5 April 1885 en godvruchtig

overleden te München de 28 September 1951,

Versterkt door de Troostmiddelen van onze Moeder

de H. Kerk en de Pauselijke Zegen

" In Articulo Mortis,,

Drukk. - Muylaert - Wieze.

De rechtvaardige sterft gerust, zijn dood is slechts
een overgang van het tegenwoordige tot het betere
leven. (H. Bernardus)

Om in het leven te lukken is er meer nodig dan
het berekenen van kansen; wijsheid en wilskracht
zijn daartoe onontbeerlijk. Dit had de dierbare over-
ledene begrepen. Hij wist met grote schranderheid
zich een weg door het leven te banen. Eens dat hij
wist waar hij heen moest, werkte hij met onverdroten
taaiheid en uithoudingskracht tot zijn doel bereikt
was. Wat hij rond zich om, wist te verwezenlijken
voor hem en de zijnen, is de welverdiende vrucht
van zijn arbeid.

Is hij een man van karakter geweest in zijn zaken
dan was hij niet minder een man van diep geloof.
Hij wist wat de Heer van hem vroeg als christenmens
en daarom was zijn uiterlijk leven gans gesteld in
de dienst van al wat goed was.

Bekommerd om het lot zijner medemens en meer
bepaald van de minderen dezer aarde, stelde hij zich
gans ten dienste van het volk. Zijn wijze raadge-
vingen, zijn edelmoedige tussenkomst en zijn recht-
schapen toepassing der burgerlijke wetten hebben van
hem gemaakt een volmaakt familiehoofd, een ware
burgervader en een eerlijk bedrijfsleider. Zijn gedach-
tenis blijve steeds in ere.

Dierbare kinderen en familieleden, ik heb getracht
tot het laatste toe U door het voorbeeld in alles te
dienen. Ik heb van de Heer bekomen een korte dood-
strijd zoals ik het gewenst had. Blijf Uw Vader in
alles indachtig. En Gij, mijn beste medewerkers en
werklieden, onthoudt wat ik U altijd voorgehouden
heb. Blijf geschaard rond mijn opvolgers. Mijn beste
medeburgers, ik had nog lang uw aller vader willen
blijven om u te dienen. De Heer heeft er anders over
beschikt. Zijn Wil geschiede. Gedenkt mij allen in uw
gebeden. Dat zal voor mij de vergelding zijn van
alles wat ik zolang voor U heb gedaan.

De Heer schenke hem de eeuwige rust.

