

Heer, Uw Heilige Wil geschiedde.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JAN FRANS VAN ROYEN

weduwnaar van Mevrouw **MARIA DE NEEF**

echtgenoot van Mevrouw

PHILOMENA DE SUTTER

geboren te Aalst op 24 november 1892
en aidaar godvruchtig overleden
op 28 september 1963, versterkt door de
H.H. Sacramenten der zieken en de
pauzelijke zegen «In Articulo Mortis».

Iedere mens moet het uur waarop hij voor zijn Rechter zal verschijnen met zalige vrees tegemoet zien, want de stond van zijn heengaan is hem immers onbekend, laten wij daarom dagelijks denken hoe wankel en onbetrouwbaar het aardse bestaan en alle tijdelijke goederen zijn.

Genadige Jezus, wij smeken U met aandrang en vertrouwen, wil de ziel van deze overledene, die gij zo onverwachts uit het leven hebt geroepen, genadig ontvangen, erbarm U over hem en ont doe hem van de fouten van de menselijke zwakheid en maak hem deelgenoot aan de eeuwige verlossing.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor uwe genegenheid en zorgen waardoor gij mij steeds getroost en gesterkt hebt.

Vaarwel familieleden en vrienden, bidt voor mijn zaligheid en hoopt met mij op een wederzien.

Mijn beste dank aan de Eerw. Zusters van het hospitaal, voor hun liefdevolle en toegewijde zorgen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Troostvol waren voor ons de blijken van deelneming en gebed voor onze dierbare afgestorvene, hiervoor danken U van harte :

Mevrouw Jan-Frans VAN ROYEN-DE SUTTER,

De families VAN ROYEN,

DE SUTTER,

MEERT,

DE BROUWER en

VAN DEN BERGHE.

Begr. De Swaef, Hoogstr. 5 Aalst, tel. 248.54
Drukkerij Van Nuffel, Moorselbaan 51, Aalst