

Mijn Vader erkent u,
kom en neem het Rijk in bezit
dat voor u bereid was. (Mat. 25-34)



Vroom aandenken aan
MEVROUW

**Maria - Francisca
VAN ROYEN**

weduwe van de Heer

JULES VANDEVELDE

geboren te Aalst, op 29 november 1896 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Elisabethkliniek te Zottegem,
op 16 februari 1975, gesterkt door de
Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Moeder, wij zijn blij om uw groot geluk
met uw geliefden nu altijd verenigd te zijn
bij God.

Wij hebben enigszins gepoogd u weer te
geven wat gij voor ons hebt gedaan, maar
kunnen dat nooit. Gij hebt ons te veel ge-
geven: uw schoon kristelijk voorbeeld en
uw zorgen

Gij wist, beter dan wij, na dit leven van
moed en toewijding, hoe waar het is dat
de énen zaaien en de anderen maaien. Laat
ons deel hebben aan de oogst: de kracht

van uw schoon voorbeeld, de rustige zeker-
heid van uw godsdienstige overtuiging.

Wij bidden U, Heer,

« Dat zij voort mag leven in haar kinderen,
in hun hart en in hun levensduur, in hun
gedachten en in hun geweten; dat zij, levend
bij U, mag waken over hen, dat zij hun
gebed mag zijn bij U ».

De families VAN ROYEN,
VANDEVELDE,
CALLEBAUT en
MINCKE,

**danken U voor uw troostende blijken van
deelneming.**

Begr. STRENS, Aalst

DU CAJU AALST