

Enmaal zal dit vernederd lichaam  
weer verrijzen. (Dodenliturgie)

†

TOT VROME GEDACHTENIS  
AAN DE HEER

### **Emiel VAN RUYSKENSVELD**

**Weduwnaar van Mevrouw**

**Elza CATERNANG**

geboren te Delftinge op 13 juli 1915 en plot-  
seling overleden te Lierde op 18 juni 1978,  
gezalfd met de H. Olie.

Gepensioneerd mijnwerker.

---

"Nu de dagen van dit leven plots ten einde  
zijn, vragen wij U, Heer, dat Gij deze mens  
uw barmhartigheid zoudt betonen, en dat hij  
onsterfelijk gelukkig mag zijn bij U".

Recht door zee, werkzaam, gevoelig voor een  
attentie, bereid tot een wederdienst, rustig en  
gelaten in het dragen van beproevingen, een  
praktikerend kristen, een bezorgde vader voor  
zijn dochter en schoonzoon, een grootvader  
die hartstochtelijk veel van zijn kleinkinderen  
hield, zo is Emiel geweest.

Deze mens werd zijn dierbaren ontstolen.  
Heeft Kristus ons allen niet vermaand: "Weest  
waakzaam, want gij kent dag noch uur"? En  
toch staan wij er telkens niet begrijpend en  
verslagen bij wanneer de dood plots rondom  
ons grijpt. Het plichtbewust leven van deze  
man, zijn diepe godsdienstzin en ons geloof  
in Gods barmhartigheid strekken ons tot troost  
bij dit droef gebeuren.

Als mijnwerker heeft hij ingestaan voor het  
onderhoud van vrouw en kind. Zijn zwakke

gezondheid maakte meerdere malen een ver-  
blijf in het ziekenhuis voor hem noodzakelijk.  
Het verlies van zijn goede en trouwe echt-  
genote viel hem bijzonder zwaar en tekende  
de laatste jaren van zijn leven. Vol weemoed,  
maar onderworpen nam hij uit Gods handen  
het bitterste verdriet.

Dierbare dochter en beminde schoonzoon,  
steeds hebt gij vader geholpen en bijgestaan  
waar het kon. Hoe dikwijls mocht ik uw ge-  
negenheid en liefde ondervinden! Ik ben er  
u zeer dankbaar voor. Laat mijn gedachtenis  
voortleven bij mijn kleinkinderen waar ik  
toch zo trots op was, en waarvan ik zoveel  
hield.

En gij, mijn buurmensen, die voor mij zorg  
droegt en op wie ik steeds rekenen kon, hebt  
dank voor uw dienstwilligheid.

"Heer God, wij vertrouwen U deze dierbare  
overledene, Emiel, toe. Nu zijn leven onder  
ons is afgebroken, vragen wij U: Brengt Gij  
het tot voltooiing dank zij Jezus, uw Zoon,  
onze Heer".

**De families VAN RUYSKENSVELD, CATERNANG,  
VAN RUYSKENSVELD en PORREWIJK**

**danken U om uw gebeden en  
blijken van deelneming in hun rouw.**

---

Druk. Van Der Bracht, Voorde.