

Zoveel soorten van verdriet,  
ik noem ze niet.  
Maar één, het afstand doen en scheiden.  
En niet het snijden doet zo'n pijn,  
maar het afgesneden zijn.

M. Vasalis



Dankbare herinnering aan  
**Jacques Van Ruyskensveld**

echtgenoot van  
**Lucienne De Staercke**

geboren te Deftinge op 20 juli 1923  
en overleden te Geraardsbergen  
op 6 juni 1985.

Mijn kinderen, ik heb al  
wat ik geven kan gegeven,  
mijn werkzaamheid dag en nacht,  
mijn leven en ook mijn liefde.

G. Gezelle

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid  
hij had den zwaren last op zich geladen  
een eerlijk man te zijn in woord en daad  
waar, na Ons Here Jezus Kristus,  
de sterkste man aan onder gaat.

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid  
hij had de goede liefde tot de  
stil en ware dingen.

Naar 'n gedicht van Marnix Ghijsen

De familie dankt  
voor uw medeleven en gebed.