

Heer, geef zijne ziel de eeuwige rust en dat het
Eeuwig Licht hem verschijne!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ACHIEL VAN RUYSKENSVELDE

geboren te St Maria-Oudenhove de 17 september 1904
en er godvruchtig overleden de 25 maart 1956.

gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

—♦♦♦—
O dood! gij leert ons de ware waarde van het leven
kennen. De gezondheid hangt aan een zijden draadje,
onze levensdagen zijn maar een droom, roem is maar
schijnbedrog; ja, alles is hier maar ijdelheid, behalve
God te dienen en zijn geboden te onderhouden.

(Th. à Kempis)
Tot wien anders kan ik mij wenden, o mijn God,
om Uwe barmhartigheid af te smeken, dan tot onze
énige Verlosser, die in deze passie-week ons allen toe
roept: „Komt allen tot Mij, gij die belast en beladen
zijt, en Ik zal u verkwikken.”

Dierbare broeders, zusters, familie en kennissen,
hebt dank voor uw genegenheid en zorgen en weest
mij indachtig in uwe gebeden.

Gebod: Gewaardig, Heer, het gebed te aanhoren dat
wij Uwe Barmhartigheid toesturen voor de ziel van
uw dienaar welke Gij uit deze wereld hebt doen schei-
den. Verleen hem een plaats van rust en vrede in
gezelschap uwer heiligen, door Christus onzen Heer.
Amen.

R. I. P.

Uitg. Vanderzwalmen, koster, St M.-Oud.



De familiën VAN RUYSKENSVELDE en DE HAVER

danken U van harte voor uw gebeden en
uw blijken van deelneming in hun rouw.