



ZALIG AANDENKEN AAN

DE HEER

Alfred VAN RUYSKENSVELDE

echtgenoot van Mevrouw

Marla VAN HOORDE

geboren te Erwetegem 19 februari 1894 en er godvruchtig overleden de 17 mei 1968, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de pause-lijke zegen.

Lid van confrerie van de H. Barbara.

Lid van den Bond van de gepensioneerden.

Een goed mens is van ons heengegaan.

Hij heeft het wel en het wee, het werk en de vreugde van ieder mens meegemaakt, maar bij hem was er dat tikje tevredenheid en goedheid, dat het leven schoon en gelukkig maakt.

Hij heeft de vroomheid van de vlaamse mens bewaard, de eerbied voor het godsdienstige ; de zin voor de werkelijkheid, en de vreugde om iets te kunnen doen voor een ander.

Maar wij hebben hier geen blijvende woonplaats, zijn geluk, zijn rust en zijn tevredenheid vindt hij nu bij de Heer, die hem bij Zich heeft opgenomen.

Heer Jezus geef zijn ziel de eeuwige rust.



Mevrouw Alfred VAN RUYSKENSVELDE, gebo-
ren Maria VAN HOORDE, zijn echtgenote

De Heer en Mevrouw Michel LEENAERT-VAN
RUYSKENSVELDE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Leon VAN RUYSKENS-
VELDE-DE CNIJF en kind,

De Heer en Mevrouw Julien VAN RUYSKENS-
VELDE-VAN DER CAPELLEN en kind,
zijn kinderen en kleinkinderen

De families VAN RUYSKENSVELDE,
VAN HOORDE,
MEULENIJZER en
STEVENS,

DANKEN.

Drukk. Willy Leenaert - Erwetegem